

Orde van dienst zondagmorgen 10 december 2023 – Protestants Maasdijk

Luisterlied voor de dienst, om 9.28u : Meer dan een wonder - <https://www.youtube.com/watch?v=BfxL56TNsvQ>

Welkom door ouderling van dienst

Paaskaars en Adventskaarsen aansteken door Rosa met Marilyn gedicht

Samenzang : Hemelhoog 399 – Samen in de naam van Jezus

Stil gebed

Bemoediging en groet

Samenzang : Hemelhoog 145 : 1, 2 en 4 – O kom, o kom Immanuel

Gebed

Kindermoment : Adventsproject + projectlied : *kinderen naar kinderkerk : kaars mee*

Uitleg bij de doop -> beamer

De doop laat ons drie dingen zien:

- De beginsituatie van ons en onze kinderen (daarvan is de doop een 'teken').

- Dat God wat Hij belooft ook meent (de doop is ook een 'zegel').

- Dat Gods eeuwige beloften de vorm hebben van een verbond uit genade

Om de betekenis van de doop te begrijpen, is in de eerste plaats nodig te beseffen dat God onze kinderen beter kent dan wij.

In onze ogen zijn de kleintjes die geboren worden geestelijk gaaf en puur. Maar God, onze Schepper, ziet dieper

en weet dat wij op deze wereld komen met de neiging om te zondigen en God los te laten.

Dát bedoelt de Bijbel als er geschreven staat dat wij en onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn.

Uit de Bijbel weten wij dat God daarover bedroefd en vertoornd is, omdat wij zo niet bij Hem kunnen komen om in Zijn Rijk te leven.

Hiervoor is een nieuwe geboorte nodig, een geestelijke geboorte, een totale en radicale levensverandering van binnen uit. Dopen betekent eigenlijk onderdompelen in het water en laat als een teken de noodzaak van die totale vernieuwing zien.

Dat heeft alles te maken met het werk van de Heer Jezus Christus, die gekomen is om ons te redden, ons oude zondebestaan weg te doen en ons een nieuw leven te schenken.

Filmpje enten tomatenplaten - <https://www.tiktok.com/@be.beekenkamp/video/7189987560502856966>

Foto ge-ente tomatenplant

In de tweede plaats is de doop ook een zegel. Dat wil zeggen: het is vast en het is zeker dat God ook meent wat Hij zegt.

Dat horen wij in de betrouwbare namen die genoemd worden: de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Gedoopt worden in de Naam van de Vader betekent dat Hij zegt: *Ik richt met jou een verbond op.* Het is volstrekt onbegrijpelijk dat Hij dat doet, maar zo wil Hij met ons omgaan.

Hij zegt: Ik neem je tot Mijn kind en erfgenaam aan. Je mag bij Mij horen, ondanks wie je bent. Ik zal voor je zorgen.

En Ik zal het kwade tegenhouden,

of anders zal Ik er wat goeds mee uitwerken.

Foto Maestro

Filmpje Maestro - <https://www.youtube.com/watch?v=LS-oCHxKHBE&t=102s>

Gedoopt worden in de Naam van de Zoon betekent dat Jezus zegt: Ik reinig je van al je zonden. Want daarvoor ben Ik gestorven aan het kruis. En daarvoor ben Ik opgestaan uit de dood. Dat heb Ik voor jou gedaan. Dat betekent: bevrijding, verlossing van je zonden. Alleen zo kan het goed zijn tussen God en jou, en kun jij je - dankzij Mij - rechtvaardig voor Hem weten, volkomen door Hem aanvaard.

Gedoopt worden in de Naam van de Heilige Geest betekent dat Hij zegt: Ik wil bij je wonen, in je hart. Ik wil de band leggen tussen jou en de Heer Jezus, de band van het geloof, zodat je ook ontvangen kunt wat Hij aan jou geeft: de afwassing van je zonden en de voortgaande vernieuwing van je leven. Zo zal Ik in je leven werken. En daarmee zal Ik doorgaan totdat de Heer Jezus terugkomt en Hij allen die bij Hem horen in Zijn volmaakte heerlijkheid tot Zich zal nemen.

In de derde plaats moeten we weten dat Gods beloften de vorm hebben van een verbond dat God uit genade met ons en onze kinderen heeft gesloten.

Als er een verbond gesloten wordt, zijn er twee kanten. De ene kant is dat God belooft en dat Hij geeft. De andere kant is dat Hij van ons - en ook van de kinderen in het opgroeien - een antwoord vraagt, het antwoord van het geloof. Hij vraagt ons gehoorzaam te zijn, Hem lief te hebben en Hem ons leven toe te wijden.

Filmpje Justin Bieber – Instra Dorpskerk

En ook de strijd aan te gaan tegen het kwaad.

En als wij in zonden vallen - en dat gebeurt steeds – dan hoeven we aan Hem niet te twifelen en ook niet aan Zijn genade. Wat natuurlijk niet betekent dat we aan de zonden kunnen vasthouden. Kortom: de doop is een vaste grond waar wij op terug mogen vallen en waardoor wij mogen weten: Ik kan op God aan, want Hij is trouw!

In deze geweldige belofte mogen ook onze kinderen delen, al begrijpen zij nu nog niet wat er met hen gebeurt. Ook de kinderen horen immers bij het verbond tussen God en mens.

Zo sprak de HEER God al tot Abraham: 'Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen.'

Dat is het volk Israël. Maar dat zijn ook alle mensen buiten Israël - tot welk volk zij ook behoren - die tot geloof in de Heer Jezus Christus zijn gekomen. Nu bent u als ouders geroepen om uw kinderen vertrouwd te maken met het geloof en hen bij de Heer te brengen. Jezus sprak zelf: 'Laat de kinderen

bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan. Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen. Daarom worden er kinderen gedoopt en krijgen ook zij het teken van Gods verbond. En het is de taak en de roeping van de ouders om hun kinderen van dit alles te vertellen op een manier die bij hun leeftijd past en om hen daarin ook voor te leven.

Samenzang : Hemelhoog 502 – Doop - <https://www.youtube.com/watch?v=j-OdtroB4H8> (!!!tot 6.13!!)

Doopgebed

Doopgeloften doopouders

Kinderen uit kinderkerk, dopelingen binnengedragen

Kindermoment

Ouders op het podium

Doopbediening

Doopkaars, kinderbijbel, doopkaart

Doopgelofte gemeente (staande) -> beamer

Gemeente, wilt u Sofie en Dionne, dragen in uw gebeden, opnemen in uw midden en naar uw vermogen helpen groeien in geloof en voorgaan in het volgen van Jezus Christus?

Samenzang : Heer, U bent altijd bij mij - <https://www.youtube.com/watch?v=SwlhnVOdclQ> **dooprol tijdens het lied**

Collecte,

Samenzang : Lied 442 – Op U mijn Heiland blijf ik hopen

Zegen

Feliciteren

Luisterliederen na de dienst :

- Gaudete met ondertiteling – heeft Wim vorige week gemaakt

- Kerstnacht boven Bethlehem - <https://www.youtube.com/watch?v=iMMT6pYqoWg>